

Collegereeks

# DE GESCHIEDENIS VAN ZUID-AMERIKA



Wim Kamerbeek is journalist en auteur van het boek "Ploegen van de zee" de geschiedenis van Zuid-Amerika. Wim Kamerbeek leefde zo'n tien jaar in Zuid-Amerika, waar hij vele bijzondere beroepen uitoefende. Hij spreekt vloeiend



Spaans en is deskundig in Zuid-Amerikaanse (historische) vraagstukken. Met een eigentijdse en soms eigenzinnige kijk brengt hij dit kleurrijke continent tot leven.

## Schrijf je nu in !

*"Zowel geschikt voor de ervaren Zuid-Amerika kenner als de novice die op zoek is naar verdieping, inspiratie en tips voor een toekomstige reis."*

## Informatie & Inschrijving

Locatie	Café Cultura Hoogstraat 28A, 3011 PP Rotterdam		
Data & tijden	College 1:	23 januari	18:30 - 20:00
	College 2:	6 februari	18:30 - 20:00
	College 3:	20 februari	18:30 - 20:00
	College 4:	6 maart	18:30 - 20:00
Prijs	€ 50,- voor 4 lezingen   € 15,- per los ticket		
Inschrijving	1. bij Café Cultura in Rotterdam 2. online bij <a href="http://www.auteursimpresariaat.nl">www.auteursimpresariaat.nl</a>		
Informatie	1. Vincent Giljam (010 - 846 76 19) <a href="mailto:vincent@cafecultura.nl">vincent@cafecultura.nl</a> 2. Erik Baumann (010 - 669 00 22) <a href="mailto:info@auteursimpresariaat.nl">info@auteursimpresariaat.nl</a>		

Georganiseerd door

**A**uteursimpresariaat  
Baumann & Co

[www.auteursimpresariaat.nl](http://www.auteursimpresariaat.nl)

Café  **C**ultura  
JOUW LINK NAAR DE  
SAAANSTALIGE WERELD

[www.cafecultura.nl](http://www.cafecultura.nl)

Schrijver **Wim Kamerbeek** praat in vier colleges over de geschiedenis van Zuid-Amerika. In een gezellige en informatieve sfeer bij Café Cultura stap jij in een avontuurlijke reis. Je maakt kennis met de mysteries van de oude beschavingen, het leven van de Inca's, de conquistadores, de Spaanse en Portugese kolonisering, de hartstochtelijke vrijheidsstrijd, het bloedvergieten van de negentiende eeuw en uiteindelijk, het moderne Zuid-Amerika.



# 1 Oude beschavingen & mysteries



Zuid-Amerika was geen leeg of onbeschaafd werelddeel. Integendeel, bijna wekelijks worden er nieuwe vondsten gedaan die ons een betere kijk geven op de geschiedenis. Er zijn grote beschavingen teruggevonden in het hele continent, zelfs in het Amazonegebied. Omdat er nog altijd geen schriftstelsel is teruggevonden, stellen de Nazca-lijnen, Tiwanaku, Puma Punku, de heer van Sipán en de Marajoara-cultuur ons voor grote raadsels. De Zuid-Amerikaanse beschavingen deden niet onder voor de Europese, maar hoe konden ze zonder wiel, schrift, paarden, koeien, staal en geld zo groot worden?

# 2 Inca's, een groot rijk

De Inca's hadden in 1500 na Chr. het grootste rijk op aarde. In een paar honderd jaar kwam het Incarijk als een komeet op. Terwijl Europeanen aanmodderden met honger, armoede en de Zwarte Dood, bouwden de Inca's aan een weergaloze maar dictatoriale verzorgingsstaat. Geen honger, geen armoede, geen criminaliteit, geen besmettelijke ziektes, maar wel een oorlogszuchtige en decadente bovenlaag. De Inca's hadden geen idee van wat er buiten hun landsgrenzen gebeurde. Dat werd ze noodlottig.



# 3 Verovering & kolonisering



Amerika is vele malen ontdekt en Columbus was in 1492 in elk geval niet de eerste Europeaan, die er voet aan wal zette. Met de komst van de Europeanen werd het gehele continent ondersteboven gekieperd. De Europeanen wilden vooral goud, maar ook land, slaven en dwangarbeiders. In hun kielzog arriveerden de verschrikkelijkste besmettelijke ziektes, stalen wapens en oorlogspaarden. Sommige indiaanse volkeren konden enige tijd weerstand bieden aan de veroveraars, maar uiteindelijk veranderde Zuid-Amerika in een lappendeken van Europese kolonies.

# 4 Onafhankelijkheid & het moderne Zuid-Amerika

De kolonies wilden onafhankelijk worden van de Europese overheersers. In een moeizame strijd ontstonden er nieuwe landen, die vaak ook weer met elkaar in oorlog raakten. Op de achtergrond probeerde de Verenigde Staten van Noord-Amerika hun Zuid-Amerikaanse burenen te overheersen. Dat leidde tot staatsgrepen, wrede dictaturen en marionettenregeringen. De moderne vijanden van de prille democratieën en zwakke economieën zijn drugoorlogen, guerrillabewegingen, corruptie en bureaucratie.

